

PANFLUIT

Een Arabier die, ongeveer in het jaar 1000 na Chr. Haitabu bezocht, vergeleek het gezang van de mannen met het geblaf van hese honden. (Maar ja, andersom vinden Europeanen Arabische muziek ook niet om aan te horen.)

In de Vikingtijd (870 na Chr.) is er in Yorvik (York, Engeland) een bijna hele panfluit gevonden uit Beukenhout. Hij was nog bespeelbaar.

Ook in Scandinavië zijn panfluiten bekend uit de Middeleeuwen. (ong. 1150) Op een reliëf (1150) is een Hert een panfluit aan het bespelen.

We weten niet wat voor melodieën er op de fluit werd gespeeld. Het zullen vrijwel zeker volkswijsjes zijn geweest.

Het oudste bekende Deense volkswijsje (1300) bestaat uit vierkante noten en runenschrift, maar is dus wel bewaard gebleven.

Zoiets zal ook een melodie geweest kunnen zijn op de panfluit.

Hieronder de tonen.



En voor de volledigheid (de specialisten) geef ik ook nog de runentekens hieronder.

